



Ο Νίκος Θαλασσινός γεννήθηκε στην Αθήνα το 1938, με οικογενειακές ρίζες από την Κεφαλονιά και την Βυτίνα της Αρκαδίας. Τελείωσε το Κολλέγιο Αθηνών, όπου ανέπτυξε ποικίλες δραστηριότητες συμμετέχοντας σε ομίλους αθλητισμού, φιλοσοφίας και τέχνης. Μετά τις Ιατρικές του σπουδές στο Πανεπιστήμιο Αθηνών συμπλήρωσε την Ιατρική του εκπαίδευση στην Αγγλία, μαθητεύοντας δίπλα στον περίφημο Mac Intyre στον τομέα του Μεταβολισμού του Ασβεστίου και των Οστών. Γυρίζοντας στην Ελλάδα εκλέχτηκε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και δούλεψε στην ομάδα του καθηγητή Γαρδίκια στον Ευαγγελισμό, αναπτύσσοντας σημαντικά τον τομέα του Σακχαρώδη Διαβήτη.

Το 1984, ανέλαβε την Διεύθυνση του Ενδοκρινολογικού Τμήματος του Ευαγγελισμού, διαδεχόμενος την «μυθική» μορφή του Δ. Ικκου, του οποίου, όπως ήταν γνωστό, ο Ν. Θαλασσινός ήταν η προσωπική του επιλογή για την διαδοχή του. Ως διευθυντής ο Ν. Θαλασσινός έδειξε την ικανότητα να παραλάβει ένα ιστορικό τμήμα να το σεβαστεί και να το αναπτύξει ακόμη περισσότερο, επεκτείνοντας τις δραστηριότητές του σε ερευνητικές προσπάθειες, και σε τομείς όπως η Οστεοπόρωση και ο Διαβήτης και Μεταβολισμός, προσπάθεια που τελικά αναγνωρίστηκε από την Πολιτεία με την αναγνώριση του ως Διαβητολογικού Κέντρου. Εξαιρετικά ικανός στα διοικητικά είχε το χάρισμα να καταφέρνει τους συνεργάτες του να δίνουν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους. Εξαιρετικά κοινωνικός και διορατικός κατανοούσε την σημασία του σεβασμού των ανθρωπίνων σχέσεων και συνέχισε τις καθιερωμένες από τον Δ. Ικκο ετήσιες συναθροίσεις όλων των ενδοκρινολόγων που είχαν περάσει από τον Ευαγγελισμό. Οι συναντήσεις αυτές, συνήθως κάποια μέρα του Πανελληνίου Ενδοκρινολογικού Συνεδρίου ήταν ευκαιρίες για να ξαναϊδωθούν φίλοι, να θυμηθούν τα παλιά και να συζητήσουν για το μέλλον. Αναπτύχθηκε έτσι με τα χρόνια η αίσθηση πως πάντα, άλλοι περισσότερο άλλοι λιγότερο, όλοι οι «απόφοιτοι» διατηρούν ζωντανούς δεσμούς μεταξύ τους, και θεωρούν το τμήμα Ενδοκρινολογίας του Ευαγγελισμού την επιστημονική τους μήτρα.

Πολύ σημαντική είναι και η προσφορά του Ν. Θαλασσινού στην Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία, της οποίας υπήρξε Πρόεδρος για 7 συνολικά χρόνια, υποβάλλοντας σοβαρά

άρρωστος την παραίτηση του στις 18-8 2007 σημειώνοντας: « γνωρίζω ότι με την κίνησή μου αυτή δημιουργώ προβλήματα στη λειτουργία του ΔΣ, αλλά δεν θα ήθελα να συμμετέχω ως πρόεδρος από την στιγμή που οι δυνάμεις μου δεν μου επιτρέπουν να διεκπεραιώσω όλες τις υποχρεώσεις μου». Στη διάρκεια της θητείας του διακρίθηκε για την ικανότητα του να συνεργάζεται με όλα τα μέλη της ΕΕΕ-ΠΕΕ, δούλεψε με όλες του τις δυνάμεις για την αναγνώριση του Σακχαρώδη Διαβήτη ως Ενδοκρινολογικού Νοσήματος, ενώ «άριστος» διπλωμάτης, επεδίωξε την εξωστρέφεια της Εταιρείας μας με συνεργασίες με άλλες ειδικότητες. Ως ελάχιστο φόρο τιμής η ΕΕΕ-ΠΕΕ καθιέρωσε το 2019 το βραβείο Ν. Θαλασσινού στην καλλίτερη εργασία που παρουσιάζεται στο Πανελλήνιο Συνέδριο , συνεργασία Ενδοκρινολόγου με άλλη ειδικότητα.

Μ. Τζανέλα
Ενδοκρινολόγος